

RESAN TILL HAVET

som blev

RESAN TILL DJUREN!



Resan till Havet – blev Resan till Djuren.

När jag skulle fylla 75 år förra året (i juni) fick jag frågan:

Vad önskar du dig i födelsedagspresent?

Jag vill att alla i Dandora, som varit på turné med My Life, deras syskon och mammor/grandmothers får uppleva HAVET.

En skola i Mombasa erbjöd övernattnig och hjälp att laga maten.

Några barn i Dandora frågar: - Can we see animals there?

Programmet ändras.

Det blir resa till Nakuru National Park i stället.

Vi är 55 personer som åker buss och minibuss till Nakuru.



På vägen stannar vi vid Lake Naivasha där 8 båtar väntar och tar oss ut till en ö i sjön.



Det blir en fantastisk upplevelse – för alla – utom två grandmothers –som inte vågade gå ner i något som gungade. MEN, lyste som solar när barnbarnen kom rusande och berättade allt dom upplevt.



Alla familjer ville bli fotograferade på stranden med båtarna i bakgrunden.



Sen kom vi till Kambi Amani Eco Park. Vi fick mycket god mat och somnade i bungalows och tält med bäddade madrasser.

Dag 2: RESAN TILL DJUREN

Förväntan och spänning i luften!
Fantastiska timmar i Nationalparken!



En stor lejon-familj åt en zebra inne i buskarna.
Mätta och belåtna rullade dom ut ur buskarna.
Buffade, kelade och somnade.



Guiden i bussarna sa: - It's rare you see lions eat prey.
Flodhästarna såg vi på håll – svalkade sig i gyttja.



Vid en sjö tusentals flamingos.
Så vackert. Vi stod länge, helt tysta.



Vi rastade vid ett vattenfall med jordbrunt vatten.
Alla pratade om lejonerna, giraffer, zebror,
gaseller och många andra djur som gick i flock
på vägen och i mindre grupper på savannen.

**Precis när vi lämnade nationalparken öste regnet.
– Do you want to go to the pool in this rain?**

YEEEEESSSSSSSSSSSS!!!

Det blev rusning till dom uppvärmda poolerna.

Med ålderns rätt tog jag mig tillbaka till Campen – somnade direkt!
Vid middagen blev jag firad med tårta och uppträdande.
Zulu och hans dansgrupp hade skapat en fin föreställning.
My Life-skådespelarna berättade om föreställningen och spelade scener. Det blev en speciell upplevelse.
Syskon, mammor/grandmothers och släktingar hade ingen aning om vad dom gjort i Sverige.
De visste att det var någonting som Sverige tyckte var bra – men inte vad.
Alla kände igen scenerna. Hur man kastas ut ur hemmet om man inte betalar hyran.
Hur man blir behandlad av polisen.
Mutor och allt annat som gör livet tungt i en redan tung miljö, i Dandora, intill en av Afrikas största soptippar.
Sen dansade vi och sjöng.
Jag somnade när lek och skratt pågick kring tälten - till sent i natten.

Dag 3

Tillbaka till Dandora.
Alla önskade att resan hade varit i flera veckor!

MEN

vi hade glömt att ta en gruppbild och vi hade glömt
den stora väskan med godispåsar.

Vännerna Pia och Kicki från Helsingborg hjälpte till att organiserad det hela.



Vi åkte till Dandora, till huset där jag hade första
audition för föreställningen My Life 2010.
9 av 12 familjer, som deltog på Resan, kunde komma.



Välkomstdrinken var en god och näringsrik gröt.
Sen lekte vi, sjöng Små Grodorna och delade ut godis-påsar.

Jag fick små lappar med tack och
hälsningar till alla som hjälpt till med
RESAN TILL DJUREN
som ju också blev
RESAN TILL DEN STORA SJÖN
och den VARMA POOLEN.

Jag fick en speciell present –
tre kvinnor flätade mitt hår!



STORT TACK
till alla som hjälpte till
FANTASTISKA DAGAR
som vi alla kommer att
minnas...länge...länge...länge...



MÅNGA KRAMAR
från 55 lyckliga vänner i Dandora och

KAJSA