

# Låt oss mötas under eken Let us join!

Denna ek (Quercus robur) överlämnades och blev Barnens Mötesplats då Stockholms Stad stod som värd för det första Världsmästerskapet i Samarbete 2006. Flera kommuner i världen har invigt träd där barn och beslutsfattare möts och samtalar, på barns villkor. Idén kommer från Globträdet som 2001 fick uppdraget av FN's miljöprogram, UNEP, att ansvara för The Children's Meeting Place på FN i Nairobi, Kenya. EU-kommissionen invigde sitt träd i Bryssel 2008.

The City of Stockholm officially declared this oak tree as the Children's Meeting Place at the first World Championship in Cooperation in June 2006. Many cities and Municipalities have followed the example to have a tree where children and decision-makers meet and exchange ideas for a better future. The idea originally came from the Globetree, a Swedish NGO which in 2001 was authorized by UNEP to run a Children's Meeting Place on the UN grounds in Nairobi, Kenya. The EU-commission in Brussels launched their Children's Meeting Place in 2008.



FASTIGHETSKONTORET



*Det vi gör idag blir barnens framtid  
What we do today will be the children's future*

[www.globetree.org](http://www.globetree.org)

# Framtidsträdet The Future Tree

Denna ask (Fraxinus excelsior) planterades av barn och vuxna från 20 länder som Globträdet bjöd in till Konserthuset i juni 1986. Med dans, dikt, drama, musik och bild gav barnen sin vision om framtiden. Framtidsträdet gav inspiration till Children's Meeting Place, som är en mötesplats för dialog mellan barn och beslutsfattare på barnens villkor. Sådana mötesträder finns nu på Borgargården vid Stockholms stadshus, EU-kommissionen i Bryssel, FN i Nairobi, Kenya, och i många kommuner i världen.

In June 1986, children and adults planted this ash-tree to honour the children's concern for a better world. Globetree, a Swedish NGO, invited children from 20 countries who performed their messages with all expressions of art at the Concert Hall. The Future Tree became the starting point of the Children's Meeting Place now established at the Stockholm City Hall, EU-commission in Brussels, UN in Nairobi, Kenya and in many cities and municipalities of the world.



FASTIGHETSKONTORET



*Det vi gör idag blir barnens framtid  
What we do today will be the children's future*

[www.globetree.org](http://www.globetree.org)