

## Julfest 2015

Vi har hört mycket om Julfesten och vi hade stora förväntningar. Trots det, var festen över alla våra förväntningar.

Dagen började med förberedelser, vid 10 tiden började de första barnen droppa in. Kajsa välkomnade alla barnen medan vi fortsatte ställa upp de sista stolarna och dekorerade med de sista ballongerna. Förutom Elin som sprang runt och fotade/filmade alla de söta barnen! Musiken spelades från högtalarna och barnen började köa för te, både våra och barnens förväntningar var på topp! Snart skulle vi presentera oss med den berömda Små grodorna/The frog song. Vi vet fortfarande inte om barnen skrattade med oss eller åt oss, men roligt hade vi! Festen fortsatte med danstävlingar som Fransis och Jackson höll i, cred till dem! Vi fick höra poesi som några grupper framförde, som verkligen imponerade oss. Forsi tog fram garner till en pysselhörna och började lära barnen hur man gjorde kompisarmband.

Vid 13 tiden var getterna som Jackson och Vincent hämtat dagen innan grillade, och det var dags för lunch! Alla barnen ställde sig i en fin kö, Mary och Truphena såg till att barnen tvättade händerna. Uppe på altanen bjöds det på mat och läsk som Petter delade ut. Under lunchen så förberedde b.la. Marina och Forsi julklappsutdelningen. Samtidigt som julklappsutdelningen pågick, började Margit och Billy måla ansiktsmålningar på barnen, vi fick också ett sött hjärta på kinden! Julklappsutdelningen gick jätte bra, då samarbetet mellan de vuxna som stod innanför fiskedammen och de kenyanska/svenska ungdomarna som delade ut julklapparna var på topp. Barnen blev jätte nöjda över sina julklappar!

När festen började leda mot sitt slut, bjöds det på glass och godis! När det var dags för barnen att gå hem, var de både trötta och mätta men även lyckliga! För oss var det svårt att krama de för sista gången, vi ville bara kidnappa allihop hem till Sverige!

Om vi fick beskriva dagen med ett ord skulle det vara, glädje. För att man inte såg en enda ledsen min, alla var glada, alla log. Det bästa med festen var nog att dela den stora glädjen med alla barn. Att ta fota med dem, dansa, skoja och ha bara en underbar tid.

Den dagen kommer för alltid att vara med oss i våra minnen, för att barnen gav oss så mycket glädje och känsla för hopp. Fast att dagarna efter var mycket tuffare då vi t.ex. var i slummen så kommer vi alltid att komma att tänka på glädjen vi upplevde på Julfesten när vi hör ordet Kenya.

Vi är extremt tacksamma för att vi fick chansen att uppleva allt detta!

Med kärlek,  
Rania och Elin